

Orde van Dienst – Zondag 19 april 2026

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

Voorganger: Gerbrand Molenaar
Ouderling van dienst: Hans Teerds
Orgel/piano: Tae-Young Kim
Koster, Beeld & Geluid: Noud Paanakker



Welkom door de ouderling van dienst

Lied 275: 1, 2, 3 *Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig*

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars - moment van stilte, inkeer, gebed

Lied 275: 4 en 5 *Gij zijt in alles diep verscholen*

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Richtlijnen voor het goede leven

Lied 838: 2, 4 – *Maak ons volbrengers van dat woord*

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Gebed om ontferming

Moment met de kinderen

Schriftlezing: Hebreëen 4:14 - 5:10

¹⁴Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgestaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.

¹⁵Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. ¹⁶Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. ¹Ieder mens die tot hogepriester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God: hij brengt gaven en offers voor hun zonden. ²Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, ³en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. ⁴Niemand kiest zelf voor die waardigheid, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. ⁵Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen Hem zei: 'Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.' ⁶Ergens anders zegt Hij iets vergelijkbaars: 'Jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchisedek.' ⁷Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. ⁸Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. ⁹En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, ¹⁰omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek.

Luisterlied 328 – Gij wacht op ons

*Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor u.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem,
stem ons af op uw stem
op uw stilte.*

Overdenking

Lied 852 – U komt mij, lieve God

1. U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

2. U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

3. een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, –
o Heer die bij mij zijt,

4. ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Danken en bidden

Inzameling van de gaven

Lied 657:1, 4 – Zolang wij ademen

1. Zolang wij ademen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk

Collectedoelen van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron



2. Diaconie Amsterdam: Wereldhuis

Vandaag collecteren wij voor het Wereldhuis. Het wereldhuis is een project van de Protestantse diaconie van Amsterdam. De Protestantse Diaconie zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Met Het Wereldhuis probeert de Protestantse Diaconie op alle mogelijke manieren een positieve bijdrage te leveren aan het leven van ongedocumenteerde mensen in Amsterdam. Het wereldhuis creëert een plek waar mensen op adem kunnen komen, de ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal en waar ze geholpen worden voor het zetten van een volgende stap. Helpt u mee het leven van deze mensen te ondersteunen zodat zij weer een positieve stap kunnen zetten?

U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Wereldhuis, of via onderstaande QR code.



Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: molenaargt@gmail.com

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Kerkgebouw De Bron

Hugo de Vrieslaan 2

1097 ED Amsterdam

info@kerkdebron.org

020-665 55 32