

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij de Bron,

Bij de dienst van 4 mei

Aanstaande zondag lezen we uit Jeremia 32, over een grote belofte aan de mensen in ballingschap, samen met Lucas 24:35-48 over de Emmaüsgangers, die de vervulling van elke belofte zien in Jezus Christus. Een mooi gedeelte, juist in het licht van de herdenking op 4 mei en het vieren van 80 jaar vrijheid op 5 mei. Voorganger is Gerard Ekelmans, predikant in opleiding en raadslid in Hilversum.

Vredesmaaltijd 5 mei 18.00-21.30, deelname is gratis

Op 5 mei wordt in de Muiderkerk de Vredesmaaltijd georganiseerd. Samen met verschillende buurtorganisaties en kerken komen mensen samen om te eten, en de vrede te vieren in Oost. Er is een heerlijke maaltijd, er zijn voordrachten en er is ruimte voor gesprek. De maaltijd is gratis, maar aanmelden is verplicht, want vol is vol. Dit kan bij Rogier Schravendeel, schravendeel.r@gmail.com

Brood en Viskring zaterdag 10 mei

Op zaterdag 10 mei gaan we weer aan de slag in en rond de tuin! Met al dat zonnige weer is de tuin enorm gegroeid, dus mogen we aan de slag om alles zomerklaar te maken. Ben je er ook bij? We starten om 10.00 tot een uur of twaalf en er is alle ruimte voor koffie, thee en iets lekkers. Voor vragen, neem contact op met René, buurtdominee@kerkdebron.org

Tentoonstelling dienstweigeraars en deserteurs in het derde rijk

Tijdens WO II werden ruim 20.000 Duitse soldaten geëxecuteerd wegens desertie. In de geallieerde landen slechts één. Eén schrijnend verhaal: een soldaat die weigerde op burgers te schieten, werd toch gedwongen en schoot in de lucht. Hij werd betrapt en na een spoedvonnis geëxecuteerd. De tentoonstelling toont laatste brieven, aangrijpende beelden van concentratiekampen en executies, en citaten van bekende schrijvers. Een brochure met toegankelijke teksten is beschikbaar. De expositie, genoemd in *Het Parool*, is nu geopend. U bent van harte welkom. We zoeken nog vrijwilligers voor toezicht in de kerk. Neem contact op met Chris van der Veer (06 2505 5481) of Hein van der Kroon (020 66 55 333).

Collecten

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.

2e collecte: In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan. Uw gift geven kan via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. KIA Soedan

Met vriendelijke groet, ook namens de kerkenraad,

René Visser