

Orde van Dienst – Zondag 6 april 2025

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**



Voorganger: Gerbrand Molenaar
Orgel/piano: Marc Pels
Ouderling van dienst: Hans Teerds
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Cor Braam

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Psalm 139: 1, 2 – *Heer, die mij ziet zoals ik ben*

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars – moment van stilte en inkeer

Psalm 139: 14 - *Doorgrond, o God, mijn hart*

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Gebed om ontferming

Lied 568a – *Ubi caritas* (4x)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

(Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God)

Moment met jong en oud

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 20: 9 - 19

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: 'Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uit gegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben." Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar: "Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons." En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.' Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: 'Dat nooit!' Maar Hij keek hen aan en vroeg: 'Wat betekent dan wat er geschreven staat: "De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden"?' Iedereen die over die steen struikelt, valt te pletter, en degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld.' De schriftgeleerden en hogepriesters, die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden Hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.

Lied 826 - O Christus, woord der eeuwigheid

1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten.

2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Uitleg en verkondiging

Luisterlied 852 – U komt mij, lieve God

1. U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

*2. U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,*

*3. een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, –
o Heer die bij mij zijt,*

*4. ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.*

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Lied 882: 1, 3, 5 – *Allerhoogste God, heilig en glorierijk*

1. Allerhoogste God, heilig en glorierijk,
glorie wijd en zijd,
U komt hier in ons midden,
mens in mensentijd
en wij aanschouwen uw glorie.

3. Allerhoogste God, heilig en luisterrijk,
luister ongekend,
U werd veracht, verworpen,
U die met ons bent
en wij aanschouwen uw luister.

5. Allerhoogste God, heilig, het leven zelf,
leven grenzeloos,
uw liefde deed U sterven,
vriendendienst aan ons
en wij aanschouwen het leven.

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk

Collectedoel van deze zondag:

1e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. De Bron, of via deze QR-code:



2e collecte: Diaconie Amsterdam: het Wereldhuis

Het wereldhuis is een project van de Protestantse diaconie van Amsterdam. De Protestantse Diaconie zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Met Het Wereldhuis probeert de Protestantse Diaconie op alle mogelijke manieren een positieve bijdrage te leveren aan het leven van ongedocumenteerde mensen in Amsterdam. Het wereldhuis creëert een plek waar mensen op adem kunnen komen, de ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal en waar ze geholpen worden voor het zetten van een volgende stap. Helpt u mee het leven van deze mensen te ondersteunen zodat zij weer een positieve stap kunnen zetten? U kunt uw gift overmaken via NL 10 INGB 0004 622084 t.n.v. Diac Protestantse Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Wereldhuis
Of via onderstaande QR code:



Woensdagochtend 10:30 uur – Koffieochtend

A.s. woensdag 9 april tussen 10:30 en 12:00 uur is er koffieochtend in de keuken van de kerk. Iedereen is van harte welkom voor ontmoeting, gezelligheid of een fijn gesprek. Voor vragen of informatie kun je mailen/bellen naar Gerbrand Molenaar: molenaar@gerbrand.nl / 06-13831450

Vrijdag 11 april: High Tea

Vrijdagmiddag 11 april om 14:30 uur is er een High Tea in de keuken van de Bron. Iedereen is daar van harte welkom voor ontmoeting en verdieping onder het genot van thee en iets lekkers. Als je er nog bij wilt zijn, meld je dan snel aan bij Edith Woldring (ejwoldring@hotmail.com, 06-51570131) of Paola Castonuovo (pcastronuovo45@gmail.com, 06-21945087)

Palmpasen – N.B. dienst begint om 10:30 uur!

Zondag 13 april is het Palmpasen. Net als voorgaande jaren vieren we deze dienst samen met mensen met een verstandelijke beperking. Medewerking is er van het Philarood Koor, en Margrietha Reinders, die ook pastor is voor deze doelgroep, is de voorganger.

Paasontbijt

Zondag 20 april vieren we Pasen. We starten deze feestdag met een gezamenlijk ontbijt waar u en jij van harte voor bent uitgenodigd. Geef je wel van tevoren op bij Harda van Wageningen, hardavanwageningen@gmail.com, graag vóór 19 april! Het paasontbijt begint om **9.30 uur** in de kerk; de kerkdienst start daardoor een half uur later: om **10.30 uur**.

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Kerkgebouw De Bron

Hugo de Vrieslaan 2

1097 ED Amsterdam

info@kerkdebron.org

020-665 55 32