

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij de Bron,

Zondag 30 maart: Hij maakt alles goed

Eén van de mooiste beloften over Jezus vinden we in Jesaja 61:3: “...om hen een sierlijke kroon te geven in plaats van as.” Wat een beeld—Hij geeft schoonheid waar gebrokenheid is. Jezus verrichtte wonderen, veranderde water in wijn, gaf uitzicht waar wanhoop was. Maar zijn nabijheid gaat dieper dan een eenmalig wonder. Hij komt dicht bij in onze pijn, onze vragen en ons dagelijks leven. Juist daar laat Hij zien dat Hij leeft en daar maakt Hij alles goed. Deze zondag gaan Stijn en Rosalien ons voorgaan in aanbidding. Het wordt een toegankelijke dienst – een mooie gelegenheid om iemand uit te nodigen!

Zomertijd

Let op: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur vooruit. Vergeet niet je wekker aan te passen – we zien je graag op tijd!

Kookhulp gezocht – help je mee?

De woensdagavonden zijn weer gevuld met gesprekken, ontmoeting en... lekker eten! Afgelopen week is de Alpha-cursus gestart met een groep van tien enthousiaste deelnemers die wekelijks samenkomen rond de grote vragen van het leven. Ook tijdens de open kerk op maandagavond willen we vaker samen eten.

Vind je het leuk om te koken of een keer te helpen in de keuken? Laat het weten aan René Visser via buurtdominee@kerkdebron.nl.

Koningsdag – help je mee voor het goede doel?

Op zaterdag 26 april vieren we Koningsdag en als Kerk de Bron zijn we natuurlijk weer van de partij! We delen soep uit, schenken koffie en maken ruimte voor ontmoeting in de buurt. De opbrengst gaat naar een goed doel. Help je mee met voorbereiden of op de dag zelf? Meld je aan bij René Visser.

Bezoek van leerlingen Cygnus College

De komende weken zullen er op zondagen leerlingen van het Cygnus Gymnasium aanwezig zijn in de kerk. Voor een schoolopdracht willen zij kerkbezoekers interviewen over hun geloof en kerkbeleving. Als je het leuk vindt om iets te delen, neem gerust even de tijd om met hen te praten. Een mooie kans om iets van je geloof door te geven aan een nieuwe generatie!

Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad,

René Visser