

Orde van Dienst – Zondag 3 november 2024

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

Voorganger: Gerbrand Molenaar

Orgel/vleugel: Tae-Young Kim

Ouderling van dienst: Ans van Raalte-Deschan

Koster, Beeld & Geluid: Paul Klijn en Michael Mambote



Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied 146c:1 en 4 - *Alles wat adem heeft love de Here*

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars – moment van stilte en inkeer

Gebed om ontferming

Lied 146c: 5 en 6 – *O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden*

5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Schriftlezing: Marcus 12,18-27

¹⁸Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe – sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is – en ze vroegen Hem:
¹⁹‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” ²⁰Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; ²¹de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. ²²Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. ²³Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ ²⁴Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent de Schriften niet en de macht van God evenmin. ²⁵Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. ²⁶Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”?’ ²⁷Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Lied 753 – *Er is een land van louter licht*

1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israel 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Uitleg en verkondiging

Lied 754: 1, 3 – *Liefde Gods die elk beminnen*

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
legend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Lied 91a – *Wie in de schaduw Gods mag wonen*

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk

Collectedoel van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.



2. Drugspastoraat Amsterdam

Drugspastoraat Amsterdam is een plek waar mensen die de klem van verslaving, armoede en uitsluiting kennen hun verhaal delen en perspectief in hun leven ontdekken. Meer lezen:

<https://drugspastoraat.nl/> Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Wereldhuis.



Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Kerkgebouw De Bron: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam

info@kerkdebron.org /020-665 55 32