

Orde van Dienst – Zondag 24 november 2024

**PROTESTANTSE GEMEENTE  
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

Voorganger: Gerbrand Molenaar  
Orgel/vleugel: Marc Pels  
Ouderling van dienst: Hans Teerds  
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Cor Braam



---

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)**

**Liedboek 139:1, 4 - *Heer, die mij ziet zoals ik ben***

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?  
Al steeg ik op in 't hemels licht,  
al daalde ik tot de doden af,  
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.  
Gij blijft mij, God, in alle dingen,  
altijd en overal omringen.

**Bemoediging en groet**

**Aansteken van de kaars – moment van stilte en inkeer**

**Gebed om ontferming**

**Selalied – *Ik zal er zijn***

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

## **Moment met de kinderen**

### **Gebed bij de opening van het Woord**

#### **Schriftlezing: Psalm 90**

<sup>1</sup>Een gebed van Mozes, de godsmann.  
Heer, U bent ons een toevlucht geweest  
van geslacht op geslacht.  
<sup>2</sup>Nog voor de bergen waren geboren,  
voor U aarde en land had gebaard –  
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
<sup>3</sup>U doet de sterveling terugkeren tot stof  
en zegt: 'Keer terug, mensenkind.'  
<sup>4</sup>Duizend jaar zijn in uw ogen  
als de dag van gisteren die voorbij is,  
niet meer dan een wake in de nacht.  
<sup>5</sup>U vaagt ons weg als slaap  
in de morgen, als opschietend gras  
<sup>6</sup>dat ontkiemt in de morgen en opschiet,  
en 's avonds verwelkt en verdort.  
<sup>7</sup>Wij komen om door uw toorn,  
door uw woede bezwijken wij.  
<sup>8</sup>U hebt onze zonden vóór u geleid,  
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.  
<sup>9</sup>Al onze dagen gaan heen door uw woede,  
wij beëindigen onze jaren in een zucht.  
<sup>10</sup>Zeventig jaar duren onze dagen,  
of tachtig als wij sterk zijn.  
Het beste daarvan is moeite en leed,  
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.  
<sup>11</sup>Wie kent de kracht van uw toorn,  
wie vreest oprecht uw woede?  
<sup>12</sup>Leer ons zo onze dagen te tellen  
dat wijsheid ons hart vervult.  
<sup>13</sup>Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?  
Ontferm u over uw dienaren.  
<sup>14</sup>Vervul ons in de morgen met uw liefde,  
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.  
<sup>15</sup>Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde,  
de jaren dat wij ellende doorstonden.  
<sup>16</sup>Toon uw daden aan uw dienaren,  
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.  
<sup>17</sup>Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen,  
het werk van onze handen, bevestig dat.

### **Liedboek 90a:1, 3, 5 – O God, die droeg ons voorgeslacht**

1. O God, die droeg ons voorgeslacht,  
in nacht en stormgebruus,  
bewijs ook ons uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons tehuis!

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'  
hebt door uw woord bereid,  
altijd dezelfde, die Gij waart,  
de God der eeuwigheid!

5. De tijd draagt alle mensen voort  
op zijn gestage stroom;  
ze zijn als gras, door zon verdord,  
vervluchtigd als een droom.

### **Uitleg en verkondiging**

#### **Luisterlied 90b – Van ooit was jij en voor altijd**

<https://www.youtube.com/watch?v=rl8xlEZft04>

### **Moment van gedenken**

Greet de Vries	overleden op 5 december 2023	81 jaar
Pieter Bijlefeld	overleden op 10 januari 2024	88 jaar
Wilhelmina Jacoba Duizendstra-Tap	overleden op 3 april 2024	88 jaar
Eduard Smid	overleden op 22 augustus 2024	92 jaar
Anne Duizendstra	overleden op 20 oktober 2024	91 jaar

### **Luisterlied: De mensen die we missen (Sela)**

God, U kent de namen van de mensen die we missen;  
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.  
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.  
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;  
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.  
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.  
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

*Troost ons Heer, wees ons nabij.  
Laat ons in uw armen vrede vinden.  
Draag ons Heer en koester ons  
als we denken aan de mensen die we missen.*

God, U kent de namen van de mensen die we missen.  
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.  
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.  
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?  
Christus, Hij alleen!  
Wie draagt ons door de dagen?  
Christus, Hij alleen!  
Wie heeft ons leed gedragen?  
Wie heeft de dood verslagen?  
Wie brengt ons weer samen?  
Christus, Hij alleen!

### **Dankgebed en voorbeden**

### **Inzameling van de gaven**

### **Lied 416     *Ga met God en Hij zal met je zijn***

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

### **Heenzending en zegen**

### **Welkom voor koffie & thee achter in de kerk**

---

### **Collectedoel van deze zondag:**

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.  
Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.  
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.



## 2. Flame Foundation – Kenia – contact: Miriam van Meekeren

Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn! kinderen die geen gebruik kunnen maken van het basisrecht op onderwijs en gezondheidszorg omdat ze bijvoorbeeld wees zijn of gehandicapt en onder de armoedegrens leven. In Kenia worden deze kinderen vaak verwaarloosd. De Flame Foundation vindt deze kinderen waardevol en wil hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit willen we doen door onderwijs en gezondheidszorg ook voor hen bereikbaar te maken. Zo kunnen zij een hoopvolle toekomst tegemoet zien waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen en een steentje bijdragen aan de maatschappij. U kunt meer lezen op <https://flamefoundation.nl/>  
Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.  
Watergraafsmeer o.v.v. Flame Foundation



### **Contact gegevens**

Ds. Gerbrand Molenaar: [dominee@kerkdebron.org](mailto:dominee@kerkdebron.org)

Ds. Rene Visser: [buurtdominee@kerkdebron.org](mailto:buurtdominee@kerkdebron.org)

Kerkenraad: [scriba@kerkdebron.org](mailto:scriba@kerkdebron.org)

Kerkgebouw De Bron: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam

[info@kerkdebron.org](mailto:info@kerkdebron.org) /020-665 55 32