

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

Zondag 24 november in De Bron

A.s. zondag is de laatste van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de cyclus opnieuw, met Advent, tijd van verwachten en uitzien naar de komst van het Licht voor wereld. Eerst vieren wij de eeuwigheidszondag, een dienst waarin we de overledenen gedenken, geliefden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen en denken met liefde en eerbied aan wie zij waren en nog steeds voor ons zijn. Een dienst waarin rouw, verdriet en gemis de ruimte krijgen. Kostbare ruimte, omdat de wereld om ons heen maar doordendert. Hopelijk ben jij er ook om met elkaar en voor elkaar een heilige plek te zijn waar het kwetsbare in ons mag bestaan.

Collectedoel van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.

2. Flame Foundation – Kenia – contact: Miriam van Meekeren

Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn! kinderen die geen gebruik kunnen maken van het basisrecht op onderwijs en gezondheidszorg omdat ze bijvoorbeeld wees zijn of gehandicapt en onder de armoedegrens leven. In Kenia worden deze kinderen vaak verwaarloosd. De Flame Foundation vindt deze kinderen waardevol en wil hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit willen we doen door onderwijs en gezondheidszorg ook voor hen bereikbaar te maken. Zo kunnen zij een hoopvolle toekomst tegemoet zien waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen en een steentje bijdragen aan de maatschappij. U kunt meer lezen op <https://flamefoundation.nl/>

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Flame Foundation

Namens de kerkenraad,

Ds. Gerbrand Molenaar