

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

Zondag 3 november in De Bron

De eerste twee dagen van november zijn in de Rooms-Katholieke kerk dagen die gevierd worden: Allerheiligen op 1 en Allerzielen op 2 november. In de protestantse traditie is men hier altijd heel terughoudend in geweest, bijv. in het bidden voor de overledenen, laat staan dat men heiligen uit een ver verleden zou aanroepen of vereren. Zondag lezen we volgens het rooster uit Marcus 12 waar Jezus wordt bevraagd over de opstanding. Hoe zit het daarmee? Is er wel iets na de dood? Of kun je daar eigenlijk niks over zeggen? Een moeilijk thema waarbij de wegen nogal uiteen gaan. Daarom niet verkeerd om dit eens te onderzoeken en je af te vragen: wat betekent het als ik doodga?

Collectedoel van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.

1. Drugspastoraat Amsterdam

Drugspastoraat Amsterdam is een plek waar mensen die de klem van verslaving, armoede en uitsluiting kennen hun verhaal delen en perspectief in hun leven ontdekken. Meer lezen: <https://drugspastoraat.nl/> Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Wereldhuis.

Koffieochtend / Kerk Café - woensdag 6 november

Woensdagochtend a.s. van 10:30 tot 12:00 uur is de kerk open voor een moment van ontmoeting en gezelligheid. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje of net iets meer dan dat: een goed gesprek met elkaar. Gerbrand is hiervoor ook beschikbaar. Iedereen is welkom vanaf 10:30 uur in De Bron!! (Aanbellen via de zijdeur Hugo de Vrieslaan 2).

Meeleven

Zoals u wellicht gehoord of gemerkt hebt, komen Kees en Hannie de Zwart al enige tijd niet meer naar de kerk. Dat is het gevolg van een val waarbij Kees een breuk in het bekken opliep. Hierdoor is hij aan huis, zelfs aan stoel en bed gebonden en heeft Hannie een flinke taak aan de nodige verzorging. We missen hen in de kerk en zij missen de

kerkgang ook. Daarom: een blijk van meeleven is van grote betekenis. U kunt een kaartje sturen naar adres: **Grand Canyonstraat 6, 1448 TT Purmerend**. N.B. 30 oktober jl werd Kees 88 jaar en komende vrijdag is Hannie jarig, en zijn ze weer even oud!

Namens de kerkenraad,

Ds. Gerbrand Molenaar