

Orde van Dienst – Zondag 1 september 2024

**PROTESTANTSE GEMEENTE  
AMSTERDAM WATERGRAAFSMEER**

Voorganger: René Visser  
Ouderling van dienst: Popko van Meekeren  
Organist: Marc Pels  
Muziekteam: Stijn en Rosalien Overeem  
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe & Cor Braam  
Thema: Werkelijke rust



---

**Welkom** (ouderling van dienst)

**Lied 218: 1, 2, 3, 5 Dank U voor deze nieuwe morgen**

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde,  
dank U voor sterren, maan en zon.  
Dank U dat U ons wilt bewaren,  
kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke boom in bloei.  
Dank U voor zoveel goede dingen,  
dank U dat ik groei.

5 Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan.  
Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

**Votum, groet en welkom**

**Psalm 103: 1, 5**

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem.

## **Gebed**

### **Moment met jong & oud**

#### **Lezing uit de Bijbel Mattheüs 11:25-30**

25 In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

#### **Lied: Stil mijn ziel wees stil**

Stil mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen  
God omgeeft je steeds  
Hij is er bij  
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil  
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden  
stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft  
wacht wacht op de Heer  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

### **Preek: Werkelijke rust**

#### **Luisterlied Kom als je dorst hebt**

Kom als je dorst hebt,  
kom naar het water.  
Kom als je niets meer te geven hebt, kom.  
Kom als je dorst hebt,  
kom tot het water.  
Kom als je weet wat je nodig hebt, kom.

Kom tot Hem, kom tot Hem,  
open je oren voor zijn stem.  
Kom tot Hem, kom tot Hem,  
luister en je ziel zal leven.

Kom als je arm bent,  
kom naar het water.  
Kom als je niets te verliezen hebt, kom  
Kom als je rijk bent,  
kom naar het water.  
Kom als je niets meer te winnen hebt, kom.

Kom, ontvang,  
drink en eet  
van het goede dat Hij geeft. (3x)

Kom en leef!  
Kom als je dorst hebt,  
kom naar het water.  
Kom, deze bron is voor iedereen, kom.

#### **Viering van het Heilig Avondmaal in de kring.**

De bediening van het avondmaal vindt vooraan in de kerk plaats. We gaan in een kring staan, en de diakenen komen langs met het brood en de wijn en het druivensap. We nodigen iedereen uit die gelooft dat Jezus Christus leeft en het leven van Hem wil ontvangen om naar voren te komen en het avondmaal te ontvangen

## **Lied 282:2 U kennen uit en tot U leven**

Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijs van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.

## **Gebed**

### **Inzameling van de gaven**

**1e collecte voor de kerk:** Voor het ondersteunen van al het werk in en rond de kerk, kunt u uw gift overmaken op rekening NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer, of via de QR code

### **2e collecte Kerk in Actie - werelddiaconaat - Moldavië - zorg voor kwetsbare ouderen**

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. *Meer lezen:*

[www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie](http://www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie)

NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Moldavië, of via de QR Code



## **Lied 705: 1, 2 Ere zij aan God de Vader**

1 Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.

### **Heenzending en zegen met gezongen amen**

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk.

---

#### **Contact gegevens**

Ds. Gerbrand Molenaar: [dominee@kerkdebron.org](mailto:dominee@kerkdebron.org)

Ds. Rene Visser: [buurtdominee@kerkdebron.org](mailto:buurtdominee@kerkdebron.org)

Kerkenraad: [scriba@kerkdebron.org](mailto:scriba@kerkdebron.org)

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer  
Kerkgebouw De Bron  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED Amsterdam  
[info@kerkdebron.org](mailto:info@kerkdebron.org)  
020-665 55 32

---

#### **Mededelingen**

##### **Zondag 8 september startzondag**

In september starten we het kerkelijke seizoen met een startzondag. In de dienst zal een en ander gedeeld worden over de start van het nieuwe seizoen. We hebben er zin in om elkaar weer te ontmoeten en te delen waar we dit jaar mee aan de slag gaan. Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Ben je er ook bij?