

Orde van Dienst – Zondag 9 juni 2024

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Voorganger: Gerbrand Molenaar
Orgel/piano: Chris van der Veer
Ouderling van dienst: Hans Teerds
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Cor Braam



Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Psalm 146: 1, 3 - Zing, mijn ziel, voor God uw Here

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars – moment van stilte, inkeer en gebed

Lied 305 - Alle eer en alle glorie

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1,18 – 2,5

¹⁸De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. ¹⁹Er staat namelijk geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.' ²⁰Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? ²¹Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. ²²De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, ²³maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. ²⁴Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, ²⁵want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. ²⁶Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. ²⁷Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; ²⁸wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. ²⁹Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. ³⁰Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, ³¹opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'
¹Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. ²Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. ³Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. ⁴De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, ⁵want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Lied 848 – *Al wat een mens te kennen zoekt*

1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Overweging

Luisterlied 1001 – *De wijze woorden en het groot vertoon*

<https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M&t=112s>

1. De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Lied 289: 1, 2 – *Heer, het licht van uw liefde schittert*

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij. *Refrein:*

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk

Collectedoel van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.
Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron

2. De Give&Get kast:

Elke maandagavond is de kerk geopend en zijn er mensen die daar hun broodnodige producten ophalen. Daarnaast functioneren deze avonden als een moment van ontmoeting, gezelligheid, en ook weleens als een moment van bezinning of gebed. Mooi dat we dit als kerk in onze buurt kunnen vormgeven. U kunt uw steentje bijdragen door houdbare producten mee te nemen naar de kerk. Denk aan: broodbeleg, pasta, shampoo of wat te drinken. U kunt het voor de dienst kwijt in de blauwe kratten bij de ingang. Daarnaast wordt er deze zondag ook gecollecteerd voor de Give&Get kast. Van dit geld kunnen we dan wat bijzondere/duurdere producten aanschaffen. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Give en Get

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Kerkgebouw De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
info@kerkdebron.org
020-665 55 32