

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,

Zondag 12 mei in De Bron

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren draagt in de kerk de naam 'Wezenzondag' ofwel 'Zondag Weeskinderen'. Misschien geeft het iets aan van het verweesde gevoel dat Jezus' leerlingen hadden, nadat hun Heer ten hemel was gevaren en de Geest nog niet is uitgestort. Maar meer nog is het een verwijzing naar Jezus' uitspraak dat hij zijn leerlingen juist *niet* als wezen in deze wereld zal achterlaten. Zondag zal dit gedeelte uit Johannes 14 centraal staan. Voorganger is ds. Arjan Bouwknecht.

Collectedoel van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron

2. De Give&Get kast:

Elke maandagavond is de kerk geopend en zijn er mensen die daar hun broodnodige producten ophalen. Daarnaast functioneren deze avonden als een moment van ontmoeting, gezelligheid, en ook weleens als een moment van bezinning of gebed. Mooi dat we dit als kerk in onze buurt kunnen vormgeven. U kunt uw steentje bijdragen door houdbare producten mee te nemen naar de kerk. Denk aan: broodbeleg, pasta, shampoo of wat te drinken. U kunt het voor de dienst kwijt in de blauwe kratten bij de ingang. Daarnaast wordt er deze zondag ook gecollecteerd voor de Give&Get kast. Van dit geld kunnen we dan wat bijzondere/duurdere producten aanschaffen. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Give en Get

Pinksteren - doop

Volgende week zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. Feest van de Heilige Geest die wordt uitgestort op alle vlees, zoals Israels profeten al hadden voorgezegd. Ieder

schepsel doet hierin mee. Ieder mensenleven blijkt een tempel, een heilige ruimte voor Gods liefde. En waar die tempel wordt ingewijd, ontstaan de mooiste dingen: een leven in geloof, hoop en liefde. Dat leven wordt bekrachtigd en versterkt door de doop. We zien dat gebeuren op die allereerste Pinksterdag in Jeruzalem, maar zo gaat dat vandaag nog steeds. A.s. Pinksterzondag zal de doop worden bediend aan Danny Hogenkamp. Danny werd gegrepen door Gods liefde en komt nu al geruime tijd bij ons naar de kerk. Hij volgt ook de Alpha-cursus bij René en leeft met een groot verlangen om in ons midden de doop te ontvangen, als bezegeling en bekrachtiging van de nieuwe richting die hij is ingeslagen: een leven in verbondenheid met God en mensen.

Namens de kerkenraad,

Ds. Gerbrand Molenaar