

Orde van Dienst – datum 19 mei 2024 - Pinksteren

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

In deze dienst wordt Danny Hogenkamp gedoopt

Voorgangers: René Visser en Gerbrand Molenaar

Ouderling van dienst: Popko van Meekeren

Orgel/piano: Tae-Young Kim

Muzikale medewerking: Stijn en Rosalien Overeem

Koster, Beeld & Geluid: Michael Mambote en Paul Klijn



Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Lied 680: 1 en 4 – *Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods*

1. Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

4. Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Bemoediging en groet

Lied: Goed om hier te zijn (Sela)

Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt;
samengeroepen hier in deze kerk,
waar wordt gedoopt, begraven en getrouwd;
en wij belijden dat Hij van ons houdt.

Verenigd met de hemel, zingen wij met één stem:
Glorie aan de Vader, alle eer aan Hem!

Het is goed om hier te zijn;
zo goed om hier te zijn,
want U bent in ons midden, Heer.
Het is goed om hier te zijn
in uw aanwezigheid.
U bent in ons midden, Heer.

Met hoofd en hart en ziel, met hoe het ons ook gaat,
komen wij samen, hier op deze plaats.
Met jong en oud, van ver en van dichtbij;
iedereen welkom, dat geloven wij.

Generaties mensen,
op tal van dit soort plekken,
ontmoeten U en leven op.
Zij zijn ons voorgegaan.
Wij sluiten ons bij hen aan.
U bent van alle tijden, God.

Bediening van de Heilige doop

Onderwijzing

Bij zijn hemelvaart heeft onze Heer Jezus Christus zijn apostelen de opdracht gegeven: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' (Mt. 28:19). Gehoorzaam aan deze opdracht dopen we vandaag ook jou, Danny Hogenkamp.

* Als we dopen in de naam van de Vader, denken we aan de woorden van de apostel Johannes: 'Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook' (1 Joh. 3:1). Wie gedoopt wordt in de naam van de Vader, wordt verbonden met God, je gaat horen bij Gods familie en je wordt zijn kind.

* Als we dopen in de Naam van de Zoon denken we aan het woord van de apostel Paulus, die zegt: 'Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept' (Hnd. 22:16). Wie gedoopt worden in de naam van de Zoon, ontvangt de afwassing van al zijn zonden door het bloed van Jezus Christus: we sterven met Hem en staan op in een nieuw leven waarin we rechtvaardig en heilig zijn voor God.

* Als we dopen in de naam van de Heilige Geest denken we aan het woord van de apostel Petrus op de allereerste Pinksterdag: 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen' (Hnd. 2:38-39). Wie gedoopt wordt in de naam van de heilige Geest, ontvangt de belofte dat de heilige Geest in je wil wonen: Hij geeft ons een nieuw hart en een nieuwe Geest die God kan liefhebben en Hem gaat volgen.

Presentatie

Doopgebed

Belijdenis: Afwending en toewending

Allen gaan staan

In de doop denken we ook aan onze eigen doop, korter of langer geleden, en daarom mag je het meezeggen:

Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen? **Ja**

Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? **Ja**

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? **Ja**

Laten we samen ons geloof belijden:

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,

die is neergedaald in de hel,

**op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.**

Gemeente, wilt u Danny Hogenkamp naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof
en wilt u hem helpen Christus na te volgen?
Ja, dat willen wij.

Gemeente gaat zitten, dopeling blijft staan

Tot de dopeling:

Wil jij je aandeel hebben in de gemeente die hier samenkomt
rondom het Woord en de Tafel, het lied en het gebed,
en wil je je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?
Ja dat wil ik

Doop - handoplegging en gebed om de Heilige Geest

Ontvangen doopkaars en doopkaart

Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.

**Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

Lied: Thuis (Sela)

*Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.*

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Gebed

Kinderen en tieners mogen naar hun eigen dienst

Lezen uit de Bijbel: Titus 3: 1-7

¹Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, ²dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover alle mensen steeds zachtmoedig moeten gedragen. ³Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. ⁴Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden ⁵en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, ⁶die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. ⁷Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is.

Lied 686 - De Geest des Heren heeft

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Overdenking

Zingen Lied 681 – Veni sancte Spiritus (3 keer)

Kom tot ons, o heil'ge Geest,
In ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o heil'ge Geest,
Kom tot ons, o heil'ge Geest

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 675 – Geest van hierboven

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgedaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Heenzending en zegen

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk!

Collectedoel van deze zondag:

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron.

Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron

2. Amnesty International

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. U kunt meer lezen op: <https://www.amnesty.nl/wat-we-doen>. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Watergraafsmeer o.v.v. Amnesty

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer
Kerkgebouw De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
info@kerkdebron.org
020-665 55 32