

Orde van Dienst – datum 5 mei 2024

**PROTESTANTSE GEMEENTE
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

Voorganger: ds. John van Eenennaam
Ouderling van dienst: Aart Noordzij
Orgel/piano: Tae-Young Kim
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Michael Mambote



Orgelspel

Welkom (ouderling van dienst)

Intro gastpredikant

Zingen lied 213:1,2,3.

1 Morgenglans der eeuwigheid
Licht aan 't eeuwig licht onttoegen,
Stel ons deze ochtendtijd
Uwe heerlijkheid voor ogen.
En verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw
Uw genade tot ons komen
en de dorstige landouwen
van ons leven overstromen.
Ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

3 Laat uw heil-ge liefdegloed
onze koude werken doden
En versterk in ons de moed
Om, de eeuw-ge nacht ontvloeden,
Voordat wij ten onder gaan,
op te staan.

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede
Van God, onze Vader,
En van Jezus Christus, onze Heer,
verbonden met de Heilige Geest.
Amen

Inleiding op het thema

Gebed om ontferming

Zingen Glorialied: lied 216:1,2,3.

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

**MENSEN
VERSCHILLEN**

RECHTEN NIET

Loesje

Postbus 1045
6801 BA Arnhem
www.loesje.nl

PICTURE 1

Kindermoment over verschillen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Eerste lezing: Habakuk 2:1a; 3:2 en 16-19

2:1a Ik ga nu op mijn wachtpost staan,
betrek mijn post op het bolwerk,

3:2 Heer, ik heb uw aankondiging gehoord.
Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag.
Breng het in deze tijd tot stand,
Maak het in deze tijd bekend,
Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst.

3:16 Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen,
Ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
Ik stond te trillen op mijn benen,
Wachtend op de dag van het onheil,
De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel.

3:17 Al zal de vijgenboom niet bloeien
Al zal de wijnstok niets voortbrengen
Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen
Al zal er geen koren op de akkers staan
Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
En geen rund meer binnen de omheining –

3:18 Toch zal ik juichen voor de Heer,
Jubelen voor de God die mij redt.
3:19 God, de Heer is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over mijn bergen gaan.

Voor de koorleider. Bij snarenspeel.

Zingen: Gezang 29:3,4.

Duister Here, zijn uw wegen
Ja, Gij dreef mij naar de grens
Van het land dat zonder zegen
Zonder hoop is voor een mens.
Eenzaam ben ik, mij vergaten
In dit oord de levenden;
Waarom hebt Gij, God, verlaten
De verloor-ne die ik ben?

Onverhoeds is mij ontnomen
't veilig huis van mijn bestaan;
ach, ik moet tot in mijn dromen
't roofdier van mijn angst weerstaan.
En ik klaag, zo als een vogel
klaagt om zijn verstoorde nest.
Naakt ben ik, en naar den hoge
schreeuwt wat er van mij nog rest.

(LvK 1973)

Tweede lezing: Efeze 5:6 t/m 17.

Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar en alleen wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: Ontwaak uit uw slaap en sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Zingen Psalm 18:9,8,10.

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
Zijn woord is waar en zuiver te-allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
Voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God, die mij met kracht omgordt,
Bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

8. Gij immers zult het arme volk verhogen
En gij vernedert Heer de trotse ogen,
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
Waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met u durf ik mij in de strijd te wagen,
De legerbenden op de vlucht te jagen.
Met u ga ik door water en door vuur,
En met mijn God spring ik over een muur.

10. Hij maakt mijn voeten licht als die der hinden
En doet ze op de steilte-een steunpunt vinden.
Hij is mijn oefenmeester van omhoog,
Door hem geschoold span ik de koperen boog,
Omdat Gij mij het schild uws heils wilt reiken,
Zal ik door u gesteund voor niemand wijken.
Als gij u tot mij wendt en mij geleidt
Wordt ik een held, geharnast in de strijd.

Verkondiging: “Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap...”

Intermezzo

Als intermezzo beluisteren we het lied:

“Soms breekt uw licht in mensen door”

Vervolg verkondiging

Zingen lied 156:1,2,3.

Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
Gij hebt mij vrees voor U in 't hart gelegd,
uw werk vervult mijn wezen met ontzag.
Breng nu, o God, uw werken aan de dag:
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
uw volk zal juichen om zijn God en Heer.

Woedt overal op aarde het geweld
Wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld,
Maakt zich de macht van haat en afgunst groot,
Brengt zij het leven enkel nog ter dood,
Hoopt ook geen mens op 't komend godsrijk meer,
Toch blijf ik juichen om mijn God en Heer.

En als het licht eenmaal verduisterd wordt,
- geen oogst op 't land, de vijgenboom verdord,
geen levend water mee, geen brood, geen wijn -,
wanneer de schapen Gods verdreven zijn,
is er bij mensen geen verwachting meer;
nog zal ik juichen om mijn God en Heer.

Woord in het licht van de vrede

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

1^e collecte: Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Collecte De Bron.

2^e collecte Kerk in Actie - Oekraïne - steun voor inwoners en ontheemden – noodhulp. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. U kunt meer lezen op: www.kerkinactie.nl/oekraïne Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Oekraïne.

Slotlied lied 216 (*Tussentijds*, op de wijze van lied 868)

Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede,
daalt over de smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede, de weg voor mijn voeten

Heenzending en zegen

Zingen: Wilhelmus, 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Welkom voor koffie & thee achter in de kerk.

Contact gegevens

Ds. Gerbrand Molenaar: dominee@kerkdebron.org

Ds. Rene Visser: buurtdominee@kerkdebron.org

Kerkenraad: scriba@kerkdebron.org

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer
Kerkgebouw De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
info@kerkdebron.org
020-665 55 32

Mededelingen

Tentoonstelling in de Bron: Die Weisse Roze

Onder deze naam verspreidden de leden van een geweldloze verzetsgroep in München vlugschriften tegen Hitler en de nazi's. Het was 1943, kort na de nederlaag bij Stalingrad, waarbij de Duitsers 330.000 man troepen verloren. De studenten en hun professor beriepen zich tijdens hun actie op het Christendom en de beschaving van Goethe en Schiller. Hun pamfletten waren een tegenwicht tegen de joden- haat om hen heen. Sophie Scholl was pas een en twintig jaar toen de (nazi)conciërge van de Universiteit haar een bundel vlugschriften de trap zag afgooien. De hele groep van zes leden werd ingerekend en – na een proces-- door een scheldende en schreeuwende rechter ter dood veroordeeld.

Gedurende de maand mei organiseert het Vredesmuseum een tentoonstelling over deze dappere groep in de kerk De Bron. Tot woensdag 29 mei. Er ligt een Nederlandse vertaling bij gereed. Open tijdens de diensten en op maandag/ woensdag/ vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. We zijn op zoek naar vrijwilligers die 's middags toezicht willen houden. Wilt u daarvoor svp contact opnemen met de beheerder van de Bron, Chris van der Veer 06-250 554 81 of met Hein van der Kroon 020 / 66 55 333?