

Terug naar de Bron 5: de eerste predikant

Zoals in de vorige aflevering beschreven is er sinds 1891 inmiddels een eigen kerkgebouw voor de Gereformeerde kerk van Watergraafsmeer, aan de Cornelis Drebbelstraat. Deze noodkerk wordt gebouwd in het achterdeel van perceel 22 aan de Ringdijk. Aannemer is As. Reinoud, die het werk voor fl. 2.614 aanneemt. In verhouding tot de kleine fl. 200,- huur die men voor de zaalhuur in het Rechthuis vindt men dat een goede investering. Het vinden van een eigen gebouw is voor de meeste kerken uit de Doleantie in de omgeving van Amsterdam niet zo gemakkelijk. In Holysloot bijvoorbeeld moet de gemeente samenkomen in een koestal vlak tegenover de Nederlands Hervormde kerk. In andere plaatsen zwerft men van de ene gehuurde locatie naar de andere.

Allettinus Hendrikus Gezelle Meerburg

De Gereformeerde kerk in de Watergraafsmeer telt de eerste tien jaar geen eigen predikant. Kerkdiensten worden geleid door predikanten van elders. Ook wordt voorgegaan door oefenaars H.A. de Ruijter uit Nieuwer-Amstel en H. Voordewind van Ringdijk 42, door leden van de kerkenraad of door studenten uit Kampen. In 1899 is het dan eindelijk zo ver. Allettinus Hendrikus Gezelle Meerburg, geboren 15 juni 1845, wordt vanuit Delft als eerste dominee van de Watergraafsmeer beroepen, met als tegenkandidaat D. Koffijberg uit Barneveld, die het dus niet wordt. Ds. Gezelle Meerburg, die bekend staat als een zeer zachte man en een zeer evangeliegetrouw prediker, blijft maar een paar jaar aan de gemeente verbonden. Zijn gezondheid is dan al uiterst broos. Op zondag 20 april 1902 is de afscheidsdienst in een overvolle kerk en gaat Gezelle Meerburg op 56-jarige leeftijd met emeritaat. In 1905 zal hij op 59-jarige leeftijd overlijden. Gezelle Meerburg is wel bekend van zijn *Reis naar Egypte en het Heilige Land*, die hij in de jaren negentig ondernam, waar hij graag lezingen over gaf, ook in de Watergraafsmeer, en waar na zijn dood in 1905 een brochure over uitkwam.

Een nieuw kerkgebouw

In de periode van het predikantschap van ds. Gezelle Meerburg is de noodkerk aan de Cornelis Drebbelstraat ruim te klein geworden. Het kerkje kan 260 kerkgangers bergen, maar door de snelle groei van zowel de Watergraafsmeer als Amsterdam Oost, is dat niet meer voldoende. Er moet een nieuwe kerk komen. Een geschikt terrein wordt gevonden aan de Simon Stevinstraat. Als architect wordt Tj. Kuipers uit Amsterdam aangetrokken. Aannemer is wederom Renaud; de inschrijfsom is ditmaals fl. 13.975. Voor de financiering wordt met obligaties gewerkt, die in de loop van de volgende jaren terugbetaald worden. De eerste steen van het nieuwe kerkgebouw wordt door ds. Gezelle



Meerburg gelegd op 2 maart 1900 en de ingebruikname vindt op woensdagavond 25 juli 1900 plaats, waarvan hieronder een verslag uit de Standaard van 28 juli 1900.

Men schrijft ons uit Watergraafsmeer, d.d. 25 dezer:

Hedenavond werd het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerden alhier, in gebruik genomen. De dienaar des Woords, Ds. A.H. Gezelle Meerburg, hield daarbij een treffende toespraak naar aanleiding van Exodus 20:24b. De Gereformeerde kerken van Amsterdam en Diemen waren daarbij vertegenwoordigd. Ds. N.A. de Gaay Fortman sprak een kort slotwoord en ging in dankzegging voor. Ook het gemeentebestuur van Watergraafsmeer en de meeste raadsleden waren tegenwoordig. De plechtigheid werd besloten met het zingen van Psalm 72:11

Het kerkgebouw, dat in kruisvorm is opgetrokken, bevat 432 zitplaatsen, en ziet er echt gezellig en vriendelijk uit. Het fraaie orgel, een geschenk van een belangstellend gemeentelid, alsmede de elektrische verlichting van het gebouw, voldeden uitnemend. De heer Tj. Kuipers architect in Amsterdam, onder wiens leiding het gebouw is opgetrokken, heeft alle eer van zijn werk. De opkomst was zoo groot, dat velen buiten moesten blijven staan.

Het fraaie orgel met pedaal in de kerk is geleverd door M. Vermeulen te Woerden, de elektrische verlichting door de firma Geveke en co, de gasleiding is aangelegd door de Bouwmaatschappij Linnaeus. Het gebouw van het noodkerkje blijft nog even overeind: daar komt de christelijke schoolvereniging in.



Een nieuwe predikant

Al in mei 1902 wordt een drietal opgesteld ter opvolging van ds. Gezelle Meerburg. De kandidaten zijn J.L. Schouten te Hazerswoude, J.A. de Vries te Fijnaart en P. Warmenhoven te Harderwijk. Beroepen wordt J.L. Schouten, die echter bedankt. Een nieuw drietal is in juli 1902 A.T. van Dijken te Aalten, R.P. Haan te Giessendam en P. Warmenhoven te Harderwijk. Nu wordt R.P. Haan beroepen en deze dominee neemt het beroep uit de Watergraafsmeer wel aan. Hierover meer in de volgende aflevering van *Terug naar de Bron*.

Rogier Schravendeel