

Orde van Dienst – Zondag 3 december 2023

**PROTESTANTSE GEMEENTE  
AMSTERDAM WATERGRAAFSEMEER**

**Bediening van de Doop aan Lieve Mette Overeem**

Voorganger: Gerbrand Molenaar  
Orgel/piano: Tae-Young Kim  
Muzikale bijdrage: Stijn en Rosalien Overeem  
Ouderling van dienst: Aart Noordzij  
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Cor Braam

---



**Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)**

**Lied 103c: 1 en 2 - *Loof de Koning, heel mijn wezen***

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de Koning, loof de Koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Looft Hem als uw vaders deden,  
eigent u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Looft uw Vader, looft uw Vader,  
tot uw laatste adem toe.

**Aansteken van de kaars – moment van stilte – bemoediging en groet**

**- *Bediening van de Heilige Doop* -**

**Luisterlied: Meer dan een wonder (Kinga Bán) – door Stijn en Rosalien**  
*Ondertussen wordt de dopeling binnengedragen*

**Uitleg bij de Heilige Doop**

Jezus Christus heeft gesproken: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de Geest dat Hij in ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twifelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak God al tot Abraham: 'Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen'.

Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

### **Psalm 105: 5 (oude berijming)**

5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,  
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.  
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,  
Tot in het duizendste geslacht.  
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,  
Bevestigt Hij van kind tot kind.

### **Doopgebed**

#### **Lied: Zegen voor de kinderen (Sela) – door Stijn en Rosalien**

God geeft leven, kwetsbaar leven  
naar Zijn beeld gevormd.  
Hij bedacht jou en Hij heeft je  
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente  
leggen wij op jou Zijn naam,  
geven wij je terug aan Hem,  
die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen  
zegenen wij jou.  
Hij zal met je meegaan  
alle dagen; Hij is trouw.

### **Doopgeloften van de ouders**

#### **Doopbediening aan Lieve Mette Overeem**

#### **Verwelkoming door de gemeente (allen staan)**

Gemeente, wilt u Lieve, die zojuist gedoopt is,  
dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden  
en haar voorgaan in het volgen van Jezus Christus?  
*gemeente: Ja, dat beloven wij.*

### **Psalm 134:3 / Lied 363**

Dat 's Heren zegen op u daal'  
Zijn gunst uit Sion u bestraal'  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer  
Looft, looft dan aller heren Heer!

### **Aansteken van de doopkaars; felicitatie namens de gemeente**

#### **Moment met de kinderen: ELb 471 – Weet je dat de Vader je kent**

Weet je dat de Vader je kent?  
Weet je dat je van waarde bent?  
Weet je dat je een parel bent,  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand?

Ik weet dat de Vader me kent.  
Ik weet dat ik van waarde ben.  
Ik weet dat ik een parel ben,  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand.

#### **Gebed bij de opening van het Woord**

##### **Schriftlezings: Lucas 1:26-38**

<sup>26</sup>In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  
<sup>27</sup>naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een  
afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. <sup>28</sup>Gabriël ging  
haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.'  
<sup>29</sup>Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die  
begroeting te betekenen had. <sup>30</sup>Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang,  
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. <sup>31</sup>Luister, je zult zwanger worden en  
een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. <sup>32</sup>Hij zal een groot man worden en  
Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon  
van zijn vader David geven. <sup>33</sup>Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk  
van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'  
<sup>34</sup>Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen  
gemeenschap met een man.' <sup>35</sup>De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over  
je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.  
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van  
God. <sup>36</sup>Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar  
hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde  
maand van haar zwangerschap, <sup>37</sup>want voor God is niets onmogelijk.' <sup>38</sup>Maria zei:  
'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet  
de engel haar weer alleen.

#### **Lied 157a: 1 en 3 – Mijn ziel maakt groot de Heer**

1. Mijn ziel maakt groot de Heer,  
mijn geest verheugt zich zeer,  
want God heeft mij, geringe,  
die Hem als dienstmaagd dien,  
goedgunstig aangezien  
en deed mij grote dingen.

3. Zijn arm verstoet met kracht  
de groten uit hun macht,  
de vorsten van hun tronen,  
maar Hij maakt kleinen groot  
en zal met overvloed  
de hongerigen lonen.

## **Uitleg en verkondiging**

### **Lied 439: 1 en 2 – *Verwacht de komst des Heren***

1. Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.

4. O Jezus, maak mij arme  
in deze heil'ge tijd  
uit goedheid en erbarmen  
zelf voor uw heil bereid.  
Laat dit bestaan uw stal,  
dit hart uw kribbe wezen,  
opdat nu en na dezen  
ik U lofzingen zal.

## **Dank- en voorbede**

### **Inzameling van de gaven**

### **Lied 939 - *Op U alleen, mijn licht, mijn kracht***

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

## **Heenzending en zegen**

### **Welkom voor koffie & thee achter in de kerk**

---

**Collectedoelen van deze zondag:**

1. Het kerkbeheer en de diaconie van De Bron, via Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer NL78 INGB 0000 4612 09 ovv. collecte kerk
2. Kerk in Actie - adventscollecte - Oeganda - nieuwe kansen voor straatkinderen  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Overmaken kan via NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Kerk in Actie - Oeganda.

**Contact gegevens**

Ds. Gerbrand Molenaar: [dominee@kerkdebron.org](mailto:dominee@kerkdebron.org)

Ds. Rene Visser: [buurtdominee@kerkdebron.org](mailto:buurtdominee@kerkdebron.org)

Kerkenraad: [scriba@kerkdebron.org](mailto:scriba@kerkdebron.org)

Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer  
Kerkgebouw De Bron  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED Amsterdam  
[info@kerkdebron.org](mailto:info@kerkdebron.org)  
020-665 55 32